

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ

Συνάδελφοι, εργαζόμενοι στον κλάδο των κατασκευών, Έλληνες και μετανάστες

Καθημερινά βλέπουμε τα σύννεφα του πολέμου να πυκνώνουν στη γειτονιά μας. Η χώρα μας είναι σε μια επικίνδυνη περιοχή, όπου συγκρούονται τα συμφέροντα ντόπιων και ξένων αφεντικών για τις πηγές ενέργειας, τους αγωγούς, τους δρόμους μεταφοράς εμπορευμάτων κ.ά. Αυτός είναι ο δρόμος τους για να βγουν από την κρίση, να ανακάμψει η οικονομία: Πιο βαθιά εκμετάλλευση των λαών τους και αιματηρό ξαναμοίρασμα των συνόρων, των αγορών και ταυτόχρονα εκμετάλλευση κι άλλων λαών. **Ο πόλεμός τους γκρεμίζει ό,τι αφήνει όρθιο η ειρήνη τους!**

Ενώ την εποχή της ανάπτυξης μας ξεζούμιζαν κι αποσπούσαν κέρδη από την εκμετάλλευσή μας, τώρα που η οικονομία τους αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ανάκαμψη, μεγαλώνει ο ανταγωνισμός μεταξύ των διάφορων τραπεζιτών, βιομήχανων, εφοπλιστών, μεγαλοκατασκευαστών και στην Ελλάδα, αλλά και μεταξύ των διαφόρων κρατών. Παρόλο που όλοι μαζί τα βρίσκουν για το πώς θα τσακίσουν την εργατική τάξη, μεταξύ τους τρώγονται μέχρι εσχάτων για το μοίρασμα των αγορών, ποιος θα ζημιωθεί και ποιος θα βγει πιο ενισχυμένος από την κρίση. Δεν υπάρχει έγκλημα που δεν θα επιχειρήσουν να κάνουν, αν θεωρούν ότι αυτό βελτιώνει τη θέση τους στον ανταγωνισμό και σε αυτό συμμετείχε πολλές φορές και η Ελλάδα (π.χ. Γιουγκοσλαβία).

Μεγάλη ευθύνη έχει και η τωρινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως και όλες οι προηγούμενες. Όχι μόνο δεν αμφισβητεί τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτούς τους σχεδιασμούς, αλλά επιδιώκει να την κάνει πιο ενεργή, να διεκδικήσει κι αυτή μερίδιο. Ξοδεύει κάθε χρόνο 4 δις ευρώ για εξοπλιστικές δαπάνες του ΝΑΤΟ, την ίδια στιγμή που τσακίζει μισθούς και συντάξεις, που δεν υπάρχουν σχολεία-νοσοκομεία, που κάθε φορά που βρέχει πλημμυρίζει η μισή Αθήνα.

Το ΝΑΤΟ που σφάζει λαούς για τα συμφέροντα ιμπεριαλιστών, που δεν αναγνωρίζει σύνορα μεταξύ των κρατών-μελών του, δεν μπορεί να φέρει σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Ούτε τις παραβιάσεις συνόρων και αμφισβητήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Τουρκία ούτε τους πρόσφυγες μπορεί να σταματήσει, αφού ο πόλεμος και η δυστυχία που σπέρνει είναι οι αιτίες που τους γεννούν!

Σε περίπτωση πολέμου, ενώ δουλεύουμε μαζί στο γιαπί εργάτες από διάφορες χώρες, θα μας βάλουν τα αφεντικά να σκοτωθούμε μεταξύ μας, πάλι για να κονομάνε αυτοί. **Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους.** Οι εργάτες, ανεξάρτητα από εθνικότητα, φυλή, θρησκεία, έχουμε τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες ανάγκες και τον ίδιο εχθρό, αυτόν που μας κλέβει τον ιδρώτα μας σε περίοδο «ειρήνης» και αυτόν που θέλει το αίμα μας σε περίοδο «πολέμου».

Οι εργάτες και τα φτωχά λαϊκά στρώματα της χώρας μας, αλλά και κάθε χώρας, δεν έχουν κανένα συμφέρον να πολεμήσουν για λογαριασμό όσων τους ξεξουμίζουν, δηλαδή για τους τραπεζίτες, τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές, τους μεγαλέμπορους. Όπως στην ειρήνη έτσι και στον πόλεμο, πρέπει να βάλουν στο επίκεντρο του αγώνα τους τις δικές τους σύγχρονες-λαϊκές ανάγκες και στο στόχαστρό τους τον πραγματικό αντίπαλο, αυτόν που μας σκοτώνει καθημερινά. Παλεύουμε ενάντια στον πόλεμο, αλλά και ενάντια στο εκμεταλλευτικό αυτό σύστημα. Μόνο αυτός ο αγώνας μπορεί να μας λυτρώσει από τα βάσανα που τραβάμε καθημερινά και από τους πολέμους συνολικά και θα μας δώσει τη δυνατότητα ικανοποίησης των αναγκών μας. Αυτός ο αγώνας αξίζει κάθε θυσία κι αυτόν ακριβώς τρέμουν οι εκμεταλλευτές όλου του κόσμου!

Η εργατική τάξη και ο λαός της πατρίδας μας, μέσα από τα σωματεία μας και τις επιτροπές αγώνα διεκδικούμε:

- Καμιά συμμετοχή της Ελλάδας στους πολέμους και τις επεμβάσεις των ιμπεριαλιστών σε βάρος άλλων λαών της περιοχής. Κανένας Έλληνας στρατιώτης έξω από τα σύνορα.
- Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου. Να φύγει αμέσως το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. Να μη δοθεί καμιά διευκόλυνση, καμιά υποδομή της χώρας (λιμάνια, αεροδρόμια κ.α.) ως ορμητήριο για επιθέσεις σε άλλες χώρες. Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών.
- Καμιά αλλαγή συνόρων. Να μην επιτρέψουμε οι λαοί να χύσουν το αίμα τους για τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας.
- Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες, στα θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων και εκμετάλλευσης.

Ο μόνος δρόμος για να ζήσουμε καλύτερα, χωρίς εκμετάλλευση, εμείς και τα παιδιά μας είναι η ταξική πάλη, η συνολική αναμέτρηση με το κεφάλαιο και το πολιτικό προσωπικό του, η ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων.

Να γίνουμε κυρίαρχοι της ζωής μας και του πλούτου που εμείς παράγουμε!

**ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ**

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΗ ΩΡΑ 7.00 μ.μ.

**ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 1, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ, 2^{ΟΣ} ΟΡΟΦΟΣ**

**ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ**